



Dit weze een uitnodiging om gedenkend te
bidden voor

MEJUFFROUWEN

Marcella DE GEETER

geboren te Nederbrakel op 16 oktober 1901
en

Maria DE GEETER

geboren te Nederbrakel op 29 januari 1911
beiden vermist in de tragische brandramp van
"Innovation" te Brussel, op 22 mei 1967.

Het was een mooie meidag. Samen leefden zij hun eenvoudig en rustig bestaan, in schone vriendschap met God en de mensen. Blijgemoed gingen zij samen naar de grootstad, het hart van het land, om er met enkele bekenden en honderden onbekende medemensen bewonderend te genieten van de overdadige rijkdom, die onze welvaartstaat te bieden heeft. Onbegrijpelijk plots, in "bloed en vuur en walm van rook" (Joël 3;3), kwam voor hen allen. "De dag des Heren, groot en heerlijk" (Joël 3;5). De Heer riep hen allen tot zich. Het hele land sidderde van verschrikking, honderden families rouwden, "de Hand van God had ons geraakt" (Job. 19;21). Voor onze dierbaren echter was het ogenblik gekomen, waarin zij samen hadden geloofd: "Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en ten laatste op aarde verschijnt; dat ik mij zal oprichten achter mijn huid, en van mijn vlees uit God zal aanschouwen, mijn ogen zullen Hem zien" (Job. 19;25-27). Zij rusten nu in vrede.

Samen, zoals zij geleefd hadden. Samen ook met de honderden, die nu voor hen, in het Licht van Gods' Liefde, bekenden en vrienden zijn geworden. Zonder ons, die om hen treuren en bidden, en geloven en hopen op een eeuwig gelukkig weerzien.



De families DE GEETER en VAN TWEMBEKE,

danke U oprecht voor uw gebeden
en bliken van deelneming.