

Schenk haar, o Heer, de eeuwige rust en vrede!



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

MARIA DE GEETER

Weduwe van Cyriel VAN TWEMBEKE.

Geboren te Nederbrakel de 2 Juni 1874 en
overleden te Deftinge de 6 December 1954.

Versterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
in 'tstervensuur.

Een edele vrouw heeft ons verlaten om haar
ziel terug te schenken aan haar schepper en Heer.
Zij zal geprezen worden door al wie haar kende.

Te weinig mensen voelen de nood aan om in
alle omstandigheden van het leven, in blijde en
droeve dagen, aan te leunen bij God, de gever
van alle goed. Deze vrouw ging gaarne ter kerk
om in het veelvuldig bijwonen van het H. Misof-
fer de moed en de troost op te doen waaraan
een leven van kommer en zorg behoefte heeft.
Moeders kunnen zo goed met God spreken over
de noden van elk kind, over het werk en de
ondernemingen van de dag, over toekomstmo-
gelijkheden en hun stil verdriet.

Met fierheid mag zij terugblikken op een voor-
beeldig christelijk leven, op taai werkzaamheid
en wijze ondernemingsgeest. De lessen en wen-
ken door zulke zorgzame moeder gegeven zul-
len de kinderen gaarne gedenken.

Met een goed en minzaam hart, vatbaar voor
medelijden en de noden van de evenmens, had
de Heer haar bedeed. Tevergeefs kwam men
bij haar niet aankloppen. God alleen weet hoe-
velen er geholpen werden en hoe liefderijk haar
geschenken waren. Daarom zal haar aandenken
in ere blijven.

God beproeft zelfs zijn beste vrienden. Ver-
driet en kwellingen waren haar aandeel. Bij Hem
zocht zij steun en opbeuring. In haar hart bleef
de hoop op een beter en rustiger leven in de
eeuwigheid. Goede mensen denken vaak dat zij
voor God nog niet genoeg hebben gedaan, doch
openbaren daarin meteen hun grote kommer om
Hem altijd en volkomen te behagen.

Biddend en rustig is zij heengegaan. Mocht de
glimlach des Heren haar hebben onthaald bij
het binnentreden in de hemelse vreugden.

Duurbare kinderen, blijft moeder indachtig in
uw gebed en vergeet haar wijze lessen en voor-
beeld niet.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.
H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.



De families DE GEETER, VAN TWEM-
BEKE, VAN ASSCHE en DE CROO,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van deelneming en
danken U.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde