



**VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Maria, Catharina DE GEETER

weduwe van de

Heer Remi DESPRINGER.

Geboren te Opbrakel op 3 juni 1895 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op
11 maart 1981.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Bij het begin van de vasten en zelfs bij
ieder sterfgeval worden wij herinnerd aan de
vergankelijkheid van ons aardse leven... Vroeg
of laat komt het « heden ik, morgen gij ».
Zo nemen wij vandaag met een gebroken
hart afscheid van moeder. Nu ze er niet
meer zal zijn, beseffen we meer dan ooit
wat ze voor ons heeft betekend. Door
haar werk, gebed, lijden was haar leven in
alle eenvoud groot en schoon...

Van kristelijke huize opgegroeid, heeft ze zich
zelf nooit gezocht, maar zette zich edelmoedig
in met al haar krachten voor het welzijn van
haar gezin, Dag en nacht heeft zij haar man
bijgestaan, met takt en geduld, zowel bij zijn
handel, als bij het fokken van hun beestjes,
als bij het oogsten van de vruchten op het
veld. Zij hield van het werk zowel binnen

als buiten huis, in stal en natuur. Moeder
heeft ook met de beste zorgen lang en met
zorg haar zieke man verpleegd en bijgestaan,
na zijn afsterven, heeft ze moedig haar kruis
gedragen, eenzaam en gelaten in haar huisje
of bij haar dochter. Wij zullen nooit goed
beseffen welke zorgen, kommer en moeilij-
heden zij gekend heeft. In beproeving, ziekte
en ouderdom, en vooral van kristelijke huize
uit, is ze haar leven lang trouw gebleven
aan God, haar gebed en kristelijk leven Zo
is zij ook zacht en vredig gestorven. Haar
taak en leven was af. God lone haar nu naar
verdienste.

Zonder God heeft ons bestaan geen zin en
toekomst in een eeuwig leven en geluk. Dan-
ken wij God voor deze trouwe echtgenote en
moeder, voor al de weldaden aan kinderen
en familie geschonken. Zij blijft ons nabij en
dierbaar. Alle gelovigen hopen op Gods woord
en belofte elkaar terug te vinden bij God
voor altijd!

Namis te Opbrakel in Sint Martinus op zon-
dag 5 april te 10 u.

De families DE GEETER, DESPRINGER,
VAN DEN ABEELE, FOSTIER,

bedanken voor uw gebed en deelneming in de
rouw.

Druk J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel