

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE VROME ZIEL VAN

MARIE DE GEETER

dochter van wijlen

Jan-Baptist en Melanie DE GEETER

geboren te Nederbrakel, den 8 Maart 1865,
en er godvruchtig overleden, den 2 October 1947.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
van de 3-de Orde van den H. Franciscus en van al de
bestaande godvruchtige genootschappen.
Voorzitster van de Boerinnengilde.

Hoe troostvol is het voor den mensch wanneer hij den dood voor oogen ziet en niet meer spreken kan, te weten dat hij binst zijn leven zijn plicht heeft volbracht, dat hij God en den naaste heeft bemind en geen ijdelheden heeft nagejaagd.

Wie de duurbare overledene heeft gekend, zal haar loven als "de sterke vrouw met haar mannelijk hart en haar levendig geloof" (Wijsh.). Want eenvoud en krachtadigheid, ootmoed en zelfvertrouwen, kinderlijk geloof en mannelijke onbuigzaamheid, denkend verstand en diepvoelend hart, onvermoeibare werkzaamheid en gedurige zelfverloochening... al die kostbare gaven en deugden waren, niettegenstaande hare zwakkere gezondheid, in hooge mate in haar verenigd zoodat zij zich zelf en anderen kon gelukkig maken. Daarom werd zij als Voorzitster van haar geliefde Boerinnengilde gewaardeerd en mocht zij ongeveer 20 jaren haar beste krachten aan den groei en den bloei van haar gilde besteden. Zij was daarbij mild en goed voor haar Volk, mild ook voor den eredienst en de kerk, want "zij beminde den luister van Gods huis..."

Zij diende haar Volk niet zoozeer in woorden en leuzen maar in doen en in geven. De velen die met haar handelden vonden in haar een meêvoelend hart en aanmoedigende woorden.

Duurbare bloedverwanten, familie, vrienden en leden van onze Gilde, ik verlaat U allen met een groot verlangen naar God en naar den Hemel; daar zullen wij elkaar eenmaal wederzien. Ik dank U voor Uw liefde en genegenheid. Eén gunst vraag ik U nog: gedenkt U mijner in uw gebeden, vooral in uw HH. Missen en Communies.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

7 jaar afl.

De vier akteri.

(12 jaar afl.)

Mejuffer Sylvie SPITAELS,
Mijnheer Petrus SPITAELS-VANDER
MEULEN,

Mijnheer Dr Hector SPITAELS-BAILLY,
Mejuffer Maria SPITAELS,
Mijnheer en Mevrouw Victor DUBOIS-
VAN DEN BOSSCHE,

Mijnheer en Mevrouw Leon DUBOIS-
VAN DEN BOSSCHE en zoon Luc,
Mejuffer Leona DUBOIS,

De Familiën SPITAELS, DE GEETER en
VAN DEN BOSSCHE,

BEDANKEN.

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL