



Heer, geef de eeuwige Rust aan

MEVROUW

Marie, Florentine DE GEETER

weduwe van Mijnheer

OSCAR DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel op 5 december 1886  
en overleden te Optrakel op 18 augustus 1967,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken  
en van de Apostolische Zegen.

Voor moeder is de taak op aarde ten einde. Lang en edelmoedig heeft zij eraan gewerkt, tot groter vreugde en geluk van ons allen. Zij heeft haar werk goed gedaan, vol moederliefde en tedere bezorgdheid opdat wij het allen goed zouden hebben en als trouwe kristenen zouden leven. Wanneer dat doel bereikt was, kon zij stil en teruggetrokken genieten van ons geluk en welvaart. Alleen maar omringd door goede en liefdevolle zorgen, heeft zij haar laatste stuk levensweg afgelegd. Een stuk dat haar de Heer deed navolgen in Zijn opgang naar de Vader. Ook die weg heeft zij aanvaard vol geloof en overgave. Nu heeft zij het einddoel bereikt.

In de hemel, waarheen zij haar kinderen van kleinsaf deed opblikken, is zij nu, samen met vader zaliger, gelukkig voor altijd. Intussen, terwijl wij verder gaan, blijft zij ons dierbaar om wat zij voor ons deed en was.

Dierbare kinderen, zeer hartelijk dank ik u voor alles wat gij voor uw oude moeder vol kinderlijke liefde en geduld hebt gedaan. Mogt gij nu verder echt gelukkig zijn tot wij elkaar eens bij de Vader in de hemel zullen mogen weerzien.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Albert ROMAN-DE PESSEMIER;

Heer en Mevrouw André ROMAN-ROELAND;

De families DE GEETER, DE PESSEMIER, DE VLEESCHAUWER, ROMAN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.