

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen,
o. u. o. (Lit.)

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Marie-Odile DE GEETER

weduwe van Mijnheer

VICTOR ROOS

geboren te Nederbrakel, op 4 oktober 1885 en er
godvruchtig overleden de 1 april 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van verschillende parochiale genootschappen.

Wij hebben de dierbare overledene gekend als een oprechte vrouw en diep-godvrezende vrouw, die als moeder aan haar kinderen het voorbeeld gaf van een overtuigd godsdienstig leven; zonder menselijk opzicht toonde zij zich als een vrouw van gebed, die in al haar noodwendigheden een onbegrensd vertrouwen stelde in de Goddelijke Voorzienigheid! Zij was ook een vurige vereerster van Maria en wij hebben kunnen zien hoe tot haar laatste ademtocht Maria's naam van haar lippen viel: bij haar is in vervulling gegaan hetgeen de dichter zo vurig wenste: Geef dat uw naam Maria steeds in mijn ziele leve. En stervend op mijn lippen, uw Naam, o Moeder, zweve!

Op het laatste van haar leven was zij ellendig en sukkelachtig geworden; maar in al haar kwellingen keek zij in alle verduidheid en gelatenheid op naar Jezus op zijn kruis en bad zij: «Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop...» wel wetende dat wie met Jezus lijdt, zich ook in Hem eenmaal verblijdt.

Mijn duurzame kinderen en familieleden, vaart allen wel en tot weerziens bij O.L. Heer. Onthoudt wel de lessen van godsdienstigheid en godvrezendheid die ik U steeds gegeven heb. Ik dank U allen voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt en op mijn beurt zal ik voor U bij God ten beste spreken. Gedenkt mij, alsook vader zaliger, in uw gebeden en HH. Missen.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Vandriessche, opv. P. De Vleeschauer, Nederbr

De familiën ROOS en DE GEETER,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.