

De ouderdom is een erekroon, als hij op de weg der
rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie Sylvie DE GEETER

weduwe van Mijnheer

Richard DE MEYER

geboren te St Maria-Lierde op 2 februari 1873 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te St Martens-Lierde, op
8 januari 1962, gesterkt door de laatste Troostmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een deugdzame vrouw, vol geloof. Zij be-
waakte nauwkeurig al de wegen van haar huis en heeft
haar volledig onderworpen aan Gods H. Wil.

Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen
die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

De tijd van lijden is voorbij, uw smarten zijn voor
altijd geeindigd: Sta op, beminde ziel, ontvang de kroon
welke de Heer U bereid heeft voor de eeuwigheid.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, ik verlaat u, ik sterf gerust. Voorzeker zal mijn af-
sterven uw hart met droefheid overstelpen, doch troost
U, is het afscheid bitter, het weerzien in de Hemel zal
oneindig goed zijn. Hebt dank voor uw innige liefde
en jaren-lange zorgen, blijft elkander beminnen en ver-
geet uw moeder niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil (300 d. afl.).

De familiën DE GEETER, DE MEYER, CEUTERICK en COESSENS,

**zeer ontroerd door uw blijken van deelneming,
DANKEN U van harte.**