



*Altijd geloven en altijd hopen,
maar in de liefde bloeit alles open.*

A. Van Wilderode

De laatste uren voor het einde
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter de gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans

Beste familie,

Met een sterke levenswil heb ik gevochten om
in mijn gezin en bij mijn familie te kunnen
terugkeren.

Ik heb echter de strijd verloren.

Aan wat voorbij is denk ik niet langer terug,
ik leg het nu vertrouwwol in Uw handen God.
Doe me nu vredevol inslapen en geef me een
diepe rust.

In dankbaarheid zullen wij
blijven gedenken

Mevrouw

Paula De Geeter

echtgenote van de heer
Frans Vander Bruggen

geboren te Opbrakel op 26 april 1936
en overleden te Ronse op 26 juli 2000.

Lid van de KBG en KVLV

Aan eenieder, die ook maar even goed is
geweest voor Paula, haar een bezoekje heeft
gebracht of voor haar gebeden heeft,
zeggen wij van harte dank.

De families De Geeter, Vander Bruggen,
Van De Menschbrugge, Modde.