

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven. (W. Bruninckx)



IN GODS VREDE RUSTE DE
DE HEER

Petrus DE GEETER

weduwnaar van Mevr. Martha MERCHIERS,

geboren te Oprakel op 23 november 1893
en kristelijk overleden in het O.C.M.W.
te Ronse op 1 december 1981, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1914-1918.

Wij naderen stilaan het einde van het jaar. Alles eindigt hier... de levenstijd ons toegemeten is een Godsgeschenk van eerste rang. Na de volbrachte levensopgave roept de Heer de mens terug om eeuwig met Hem gelukkig te zijn.

De dierbare overledene zag het levenslicht in een kroostrijk en kristen gezin. Vanaf zijn prille jeugd was hij met het ouderlijk erf vertrouwd. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak stond hij klaar om zijn vaderland te dienen. Vier jaar lang trotseerde hij het gevaar en is behouden teruggekeerd.

Gelukkig gehuwd, bleef hij in zijn geboortedorp zijn leven lang, bedrijvig met zijn

vruchten en dieren. Zo trok hij als iandsman, fier en groot op weg naar de Heer, zorgend voor vrouw en kinderen.

De rijke oogst die God hem bood na dit lang leven, zal herleven doorheen de dood. Hij ruste in vrede!

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, hoe gelukkig was ik om U. Dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft allen verenigd en gelukkig in een hechte familieband. Blijft ons indachtig in uw gebed. Dank en tot weerziens bij de Heer.

Familie, vrienden, oud-strijders en verplegend personeel, allen dank voor uw genegenheid en medeleven.

Namis : zondag 20 december te 10 uur.

De families DE GEETER, VANDENABEELE,
MERCHIERS, DE RUYVER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijk deelneming en danken U.

Dr. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. S. Gijselincx, Oprakel