

Heer in uw handen beveel ik mijn geest !

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**REMI DE GEETER**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-LOUISE EECKHOUT**

geboren te Sinte Maria, de 18 Juni 1902 en aldaar  
godvruchtig overleden, de 14 Januari 1953, voorzien  
van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Treffend en schoon is het mannelijk geloof, dat  
niet steunt op menselijk aanzien, maar berust op  
stevige overtuiging en diep in het hart wordt be-  
waard. Zulk geloof komt tot uiting in de gerustheid  
van gemoed, in de naarstigheid en nauwgezetheid  
bij het volbrengen van de dagtaak, in de rechtscha-  
pen en gezellige omgang met de andere mensen.

In dit geloof vond deze goede vader de kracht  
om welgezind de harde taak van het leven te aan-  
vaarden ; ja zelfs om in goedwillig zelfvergeten de  
slopende arbeid in de mijn aan te pakken, opdat  
vrouw en kinderen het beter zouden hebben.

Pijnlijk valt dan ook dit heengaan, des te pijnlij-  
ker omdat het zoveel te vroeg is. Neen, menselijke  
woorden kunnen hier niet troosten, alleen ons H.  
Geloof en nederige onderwerping aan Gods H. Wil  
kunnen de diepe hartewonde helen. Want betrou-  
wen hebben we in de barmhartige God, die in 't  
verborgene ziet en geen goede daad onbeloond laat.

Duurbare Echtgenote en Geliefde Kinderen,  
gaarne heb ik mijn beste krachten voor u gegeven.  
Gods zegen moge op u rusten opdat het u wel ga  
in deze wereld. Blijft mijn christen voorbeeld  
getrouw. In uw gedachten en gesprekken zal ik  
voortleven en meest nog in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Uitg. V. Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familie DE GEETER, EECKHOUT,  
VAN WAYENBERGE, CARRYN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.