



**BID OM VREDE VAN
DE HEER**

René DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw

Magdalena MACHTELINCKX

geboren te St.-Maria-Lierde op 3 juni 1912 en
godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek
te Zottegem op 29 april 1968, voorzien van het
Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen.

'n Man getekend en gelouterd door zwaar en
langdurig lijden....

Hij heeft hard en taai gewerkt voor vrouw en
kind.

Nu verlaat hij ons in de lente van het jaar
en in de meest hoopvolle tijd van het Kerkelijk
jaar : de paasperiode.

Mijn geliefde vrouw, dochter, schoonzoon en
kleinkinderen Eric en Patrick, ik zal u nooit
genoeg kunnen danken om uw onvermoeibare
en goede zorgen en om uw uitzonderlijke ge-
negenheid voor mij.

Ik mag tot uw troost en hoop u de woorden
van Sint Paulus nalaten van mijn uitvaartdienst :

"Ik ben er van overtuigd dat het lijden van
deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.,
(Rom. 8, 18)

Ja, de heerlijkheid stond op mij "te wachten., !

"Gedenkt mij in uw gebeden,
gebeden hebben kracht.
Zij komen als stralen gegleden
door onze nacht.

Hun mildbewogen vrede
geneest de eenzame pijn.
Gedenkt mij in uw gebeden,
opdat ik geheeld moge zijn,, (H.R.H.)

Moge René zijn doopnaam nu voor altijd er-
ven : herboren in het eeuwige licht bij God
onze Vader ! Amen.



De families DE GEETER, MACHTELINCKX,
VAN DAMME, BETTESONNE, DE CLERCQ,
danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde