

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Jo. 11,25)



In de Vrede van de Vader ruste zijn trouwe  
dienaar

MIJNHEER

## René - Hector DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN PEVENAEYGE

Oudstrijder 1914-1918, vuurkruiser

geboren te Nederbrakel op 2 december 1894 en er  
godvruchtig overleden op 3 november 1965, ge-  
sterkt door de Troostmiddelen van de H. Kerk.

In de dagen van Allerheiligen en Allerzielen,  
waarin wij allen de hemel zo dicht bij ons  
voelen, is deze goede echtgenoot en geliefde  
vader het getal gaan verwoegen van hen, die God  
tot Zich geroepen heeft, na het trouw vervullen  
van hun taak op aarde. Dat heeft deze moedige  
man ten volle gedaan. In de kracht van zijn  
jonge leven heeft hij zijn land en volk gediend  
in de hardste uren van strijd met dagelijks ge-  
vaar van zijn leven. Nadien heeft hij zich met  
dezelfde edelmoedigheid gewijd aan het geluk  
van zijn echtgenote en zijn dierbaar gezin. Moed-  
dig en hard heeft hij gewerkt en hij mocht de  
bekroning van zijn toewijding zien in het geluk  
van zijn geliefden. Toen was zijn taak af. De  
hemelse Vader riep hem tot Zich om hem het  
nieuwe leven te geven, dat geen oog ooit gezien  
en geen oor ooit gehoord heeft en dat nooit in  
het hart van een mens is opgekomen.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw trouwe  
liefde, waardoor het ons mogelijk was onze kin-  
deren gelukkig te maken en die mij de zware  
ogenblikken van ziekte en pijnen moedig hebt  
doen doorleven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik was zo  
fier op u en gij waart en blijft mijn vreugde.  
Leeft schoon in liefde voor elkaar en vooral  
voor moeder. Bidt voor mij en ik gedenk u bij  
de Vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Mevrouw René DE GEETER, geboren Maria VAN  
PEVENAEYGE, zijn echtgenote.

De heer en mevrouw Laurent VANDAMME-DE  
GEETER en kinderen,

Lic. Fil. en mevrouw Roger DE GEETER-BRAC-  
QUENE en kinderen,

De heer en mevrouw Michel VAN PEVENAEYGE-  
DE GEETER en kind,

zijn kinderen en kleinkinderen.

De families DE GEETER, VAN PEVENAEYGE,  
OTTE en BOUSARD,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.