

In de schaduw van uw kruis, o Heer, wil ik sterven
en rusten.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

RICHARD DE GEETER

weduwnaar van

ELODIA VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel

den 18 Maart 1869 en aldaar godvruchtig overleden
den 2 April 1949,

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Het is zoet te sterven als men godvrezend geleefd heeft want de dood der rechtvaardigen is de overgang van dit tranendal naar de eeuwige en zalige rust. De Heer immers bewaart de eeuwige zaligheid als een schat voor de mensen die rechtschapen van hart zijn en hij ontvangt in vreugde dezen die in eenvoud door het aardse leven gingen.

De duurzame overledene was een van die eenvoudige, nederige en rechtschapen mensen die minzaam zijn jegens den evenmens en gedienschtig voor iedereen, daarom blijft zijn gedachtenis in eere. — Voor zijn kinders was hij boven alles de goede vader, die alles gaf wat hij kon om hen te verheffen.

Dierbare Kinderen, troost U bij de gedachte dat onze liefde niet sterft en dat we elkaar eenmaal wederzien in den hemel. Bemint elkander, sticht malkander door een rechtschapen en godvrezend leven, dat alleen blijft van tel. Blijft me steeds een aandenken schenken in uw gebeden en HH. Missen.

God zegene en beware U allen, tot weerziens bij God in d'Eeuwig Vreugde.

Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

R.

I.

P.



Mr & Mw Frans DE GEETER-LIMPENS en
hunne kinderen.

Mr & Mw Victor DE SMET-DE GEETER en
hunne kinderen ;

Mejuffer Marcella DE GEETER ;

Mejuffer Maria DE GEETER ;

De Familie DE GEETER ;

De Familie VAN TWEMBEKE ;

De Familie VAN DER HAUWAERT,

DANKEN U voor de blijken van
gegenheid en gebeden, bij het
afsterven van hun duurzamen
overledene.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.