

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



Gij die dit gedenkprentje ontvangt,

BIDT VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Richard, Floris DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw

IRMA VANDE WATTIJNE

geboren te Nederbrakel, op 30 november 1892,
en er godvruchtig overleden op 19 september 1963,
gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Oud strijder en oorlogsinvalidé van de oorlog 1914-1918

Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden

en houder van verscheidene militaire eretekens.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

« Verleen, zo vragen wij, almogende God, dat de
ziel van uw dienaar, die heden van deze wereld is
gescheiden, door dit H. Misoffer gereinigd en van zonden
ontslagen, kwietschelding en tevens de eeuwige
rust moge genieten, door Kristus onze Heer.

(Gebed uit de begrafenismissie).

Voor wie in U geloven, o Heer, wordt het leven
niet weggenomen, maar slechts veranderd in een beter
leven.

Aan de duurzame overledene is het lijden niet
gespaard gebleven, doch met verdueligheid en onder-
werping heeft hij zijn ziekte gedragen tot hij uitgeput
van krachten het tijdelijke met het eeuwige heeft ver-
wisseld. Hij is heengegaan in vrede.

Beminde echtgenote, duurzame kinderen en klein-
kinderen, vaart wel en mochten wij allen elkander
weerzien bij de Heer. Hebt dank voor de genegenheid
en goede zorgen. Ik vraag U dagelijks voor mijn
zielerust en in de H. Mis te bidden,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families DE GEETER, VANDE WATTIJNE, DE VLEESCHAUWER, DE VOS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.