

"Het is alsof hij door ons heen verdween  
en het licht in ons is blijven branden."

+

In ons gebed gedenden wij dankbaar  
DE HEER

### **SYLVAIN DEGEETER**

**Echtgenoot van Mevrouw Georgette Verstichelen.**

Geboren te Oprakel op 6 oktober 1925  
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent  
op 3 januari 1991.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van het Order van Cyprus.

Vereeremerkt met meerdere Burgerlijke  
en Militaire Onderscheidingen.

Lid S.R.A.

Lid van verscheidene verenigingen.

Bij de jaarwisseling, waar men iedereen het beste  
toewenst, is vader na een langdurige ziekte, die  
hem veel last en afzondering bezorgde, te vroeg  
van ons heengegaan. We zijn diep bedroefd om  
zijn verlies. Hij was een goed mens.

Het kostbaarste dat een stervende vader aan  
vrouw en kinderen kan nalaten is het getuigenis  
van een onberispelijke levenswandel en een  
trouwe plichtvervulling.

Groot in zijn eenvoud, edel in de liefde, dienst-  
vaardig in zijn vriendschap, blijde in alle hulp-  
verlening, rechtschapen in zijn handel, alles  
gedragen door een mannelijk geloof en een  
stuwende werkkraft, ten bate van zijn gezin en  
zijn trouwe klanten en vrienden, zijn zovele ken-  
merken van zijn leven. Tot zijn laatste ademtocht

heeft hij van het leven gehouden, de laatste tijd  
broos geworden als een albasten kruik.

Zo is hij altijd geweest, in zijn bedrijf, als een  
bekwaam vakman, immer bezorgd en kranig met  
een grenzeloze toewijding zonder ophef noch ver-  
toon, heeft hij ten dienste gestaan, van vele  
mensen die over zijn drempel kwamen en als  
een goed lid van het verenigingsleven, waar hij  
een trouw lid en steun van was.

Mijn dierbare echtgenote Georgette, mijn oprechte  
dank voor uw goedheid en uw trouwe hulp,  
tijdens mijn ziekte. Dit afscheid valt U hard,  
ik zeg U geen vaarwel, maar ons geloof verzekerd  
een hoopvol wederzien bij de Heer.

Mijn geliefde kinderen en kleinkind, mijn wel-  
gemeende dank voor uw genegenheid en mede-  
werking, voor alles wat ge voor mij geweest en  
gedaan hebt.

Mijn goede vrienden voor alle genegenheid en  
vriendschap dank. Ik wens U verder alle goeds  
en geluk!

Namis : zondag 27 januari 1991 om 10 uur.

De families

DEGEETER, VERSTICHELEN,  
MERCHIERS, PONCHAUT

danken U voor uw medeleven en gebeden.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Drukk. L. De Ruyver, Brakel