

*Plotseling ging jij heen
nu ben ik alleen
onuitsprekelijk verdriet,
vergeten zal ik jou niet,
vaarwel....*

†

Aandenken aan

mevrouw

Zulma De Geeter

Geboren te Nederbrakel op 28 mei 1909
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Najaarszon" te Brakel op 6 juni 2004,
gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk.

De namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel
op vrijdag 25 juni 2004 om 18.30 uur.

*Dankbaar gedenken we onze zuster Zulma die heel haar
leven gedragen wist door Gods zegen. Haar vijftien-
negentig levensjaren waren gevuld met
eenvoud, vriendschap en goedheid. Met haar
vrouwen we de handen en bidden oprecht tot God:*

*Bij U, ik ben
altijd bij U
Gij houdt mij vast,
uw hand in mijn hand.
Alles zult Gij
ten goede leiden.
Gij voert mij mee
in uw raadsbesluit.
Wat is de hemel
voor mij zonder U,
wat moet ik op aarde
als gij niet bestaat?
Al wordt mijn lichaam ook
afgebroken,
al sterft mijn hart;
Gij zijt mijn rots,
mijn God, de toekomst
die op mij wacht.*

Marguerite en de families
DE GEETER - DE CUBBER
danken U voor uw aanwezigheid
en vooral voor uw gebed voor Zulma.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80