

Toen het avond geworden was zei Jezus tot hen :
« Laten wij nu overvaren naar de andere oever ».
(Marc 4, 35)

BID VOOR † DE ZIEL

van Heer

AUGUST DE GEYTER

Opgeëiste 1914-18 - Gepensioneerde N.M.B.S.
echtgenoot van

Mevrouw Hélène BECKÉ

geboren te Deftinge, de 27 augustus 1896, en er god-
vruchtig overleden de 1 september 1963, voorzien
van de laatste H. H. Sacramenten en de « Pauselijke
Zegen ».

Op het doodsbericht hebben wij gelezen « het be-
haagde de Heer tot Zich te roepen de ziel van Zijn
trouwe Dienaar ».

Dit is inderdaad zó : trouw aan zijn plichten van
mens en christen heeft hij geleefd : bescheiden,
overtuigd, vriendelijk en kalm bewust over zijn
doen en laten. Even stil en bescheiden is hij van
ons weggegaan, de Heer tegemoet. Niemand, tenzij
alleen hij zelf, verwachtte zich aan zijn heengaan.
Des te pijnlijker is de slag voor zijn vrouw en kin-
deren, voor gans zijn familiekring en vrienden, bij
wie de open plaats pijnlijk aandoet. Wij voelen
medelijden voor droefheid en pijn. Toch nodigen
wij uit, om dit pijnlijke gevoel, op te nemen, in het
licht van onze eeuwige lotsbestemming. Dank zij
Gods genade, waarin die voorbeeldige echtgenoot
en vader gestorven is, hebben wij zekerheid over
zijn Eeuwig Geluk. Rest ons alleen nog te bidden
voor hem, opdat de Heer, de verdiensten van het
gebed, voege bij zijn persoonlijke geestelijke ver-
worvenheden. Zó mogen weldra de onvolmaakt-
heden, die kleven aan elke mensenziel, afgewassen
worden. Hij zal opgenomen worden in de eeuwige
vreugde bij de Heer.

Intussen dragen zijn kinderen en kleinkinderen
in het eigen leven, dankbare gevoelens mede om al
de schone gaven die vader hun schonk. Zijn echt-
genote bidt nu om zorg en toewijding, de Heer om
zaligheid voor hem.

Lieve echtgenote, ons leven van trouw en liefde-
volle genegenheid, breekt in zijn aards bestaan
plots af. Gods Wil geschiede ! Bid gij nu voor mij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
toegewijde en ererbiedige kinderlijke genegenheid.

Geburen en vrienden, vaartwel en tot weerziens
allen hierboven. Bidt allen voor mij !

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.



De familiën DE GEYTER, BECKÉ,
VAN BRAKEL,
VAN TRIMPONT,

*danken U om uw vroom
gebed en medeleven.*



Van Nieuwenhove, Geraardsbergen