



In eeuwige vrede en licht ontvang de Heer
de ziel van zijn trouwe dienaar

de heer

Omer, Jozef De Geyter

echtgenoot van mevrouw

Marie-Clotilde De Norre

Hij werd geboren te Deftinge op 23 december
1892 en is zacht in de Heer ontslapen te
Geraardsbergen op 18 juli 1974. Gesterkt door
de HH. Sacramenten van de zieken.

Voorzitter van de Kerkfabriek

Oud-schepen van de gemeente

Lid van Bond voor Gepensioneerden

Ondervoorzitter van de Bond v. Grote Gezinnen

Met een koppige werkvijver stond Omer jarenlang
klaar voor de vele bezigheden op hof en land.
Ondernemend en vooruitstrevend kon hij goed
mee met zijn tijd. Hard heeft hij gewrocht,
lastige dagen beleefd, maar hij deed het graag
voor zijn groot gezin. Als een goede vader
droeg hij moedig de zorgen en het pijnlijke
harteleed in de gezinsbeproevingen. Samen met
zijn in-goeie en sterke echtgenote beoogde hij
niets anders dan het welzijn van kinderen en
kleinkinderen. Hij hield van de vreugde, van
gezelschap en vredig samenzijn. Hij was een
vriend, een gezelt, een helper langs de wegen
van het dagelijkse leven.

Omer was een man van groot geloof. In de
eenvoud van zijn hart was hij een waardige
voorzitter in de kerkgemeenschap. Hij praatte
niet veel over christen-zijn. Hij was het. Onbe-
wimpeld dierf hij zich uitspreken voor zijn
diep-christelijke overtuiging. Kalm aanvaardde

hij de grote reis naar het Vaderhuis. Hierin was
hij bewonderenswaardig. Het sleutelwoord van
zijn toewijding, van zijn zielsterkte in moed,
durf en levensoptimisme was: „Met kruis in
top.... steeds brengt de korenhalm nieuwe vruch-
ten op.... in trouw aan Kerk en boerenwerk”.

Lieve echtgenote, lange jaren hebben we in
oprechte liefde en trouw mogen samen zijn. De
opvoeding van ons groot gezin getuigt dat huwe-
lijksliefde geen ijdel woord is geweest, maar
een dagelijkse inzet en volhouden. Dank voor al
uw liefde en mede-zorgen. In een nieuwe wijze
van bestaan wordt ons schoon geluk van deze
wereld verder gezet.

Goede kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, dank voor al uw goedheid. Laat mijn
voorbeeld een levensbeeld blijven bij u allen van
wie ik zo veel hield. Blijft één rond moeder,
zo wordt ons levenswerk voort gezet tot een
eeuwig weerzien, tijdelijk door goed christelijk
leven zoals u werd voorgelouwd en getoond,
en eens samen bij de Heer. Mijn geliefde doch-
ter religieuze, weze uw apostolaat een vreugde
voor hen die u graag gegeven hebben aan de
Kerk, en een kracht voor hen die verder op uw
voorbeeld rekenen.

Beste bloedverwanten en talrijke vrienden, ver-
geet mij niet in de regelmatige bijeenkomst bij
de Heer in de Eucharistieviering, zo blijft onze
genegenheid leefbaar en wordt ze een eeuwige
steun.

De families DE GEYTER, DE NORRE,

DE GELAS, DE TAND,

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge