

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeu-
wig leven. Symbolum.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER
PROSPER DE GEYTER**

geboren te Velzeke, de 8 augustus 1904 en er god-
vruchtig overleden, de 18 februari 1962, versterkt
door de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het ge-
schied, Zijn heilige Naam zij gezegend.

Zalig de mens die beproeving lijdt, want door be-
proefd te zijn geweest zal hij de Kroon des levens
ontvangen.

Zijn werkzaam leven werd eensklaps door een
ongeluk verbroken, hij heeft veel geleden, maar al-
les met wonderbaar geduld verdragen, wel over-
tuigd als wij hier met Christus lijden, dat wij ons
met Hem in de Hemel zullen verblijden.

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de o-
verledenen te bidden opdat ze van hun zondeschul-
den ontslagen worden.

LAAT ONS BIDDEN:

O God, aan wien het eigen is altijd genadig te zijn
en te sparen, ontferm U over Uw dienaar en ver-
geef hem al hetgeen hij door menselijke zwakheid
misdaan mocht hebben en gewaardig U hem op te
nemen onder het getal van Uw uitverkorenen.

Beminde zusters, broeders en familie, en gij voor-
al die mij zo edelmoedig hebt bijgestaan, hebt dank
voor uw tedere zorgen. Weest mij indachtig in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Maurice De Geyter-Rouck-
hout, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Omer Beddelem-De Geyter
(weduwe van Mijnheer Omer De Smet), kinderen
en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gerard De Geyter-Van Huffel
en kinderen,

Mejuffer Maria De Geyter,

Mijnheer en Mevrouw Albert De Geyter-Coryn en
kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Florimond De Saedeleer-De
Geyter en kinderen,

Mijnheer Michel De Geyter,
zijn broeders, zusters, schoonbroeders,
schoonzusters, neven en nichten

De families De Geyter en Baelen,

DANKEN U VAN HARTE

voor de blijken van deelneming hen betoond

in hun diepe rouw.

Drukkerij Magerman Strijpen.