



Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

## CLEMENT DE GLAS

echtgenoot van Mevrouw  
MARIA BOSCHMANS.

Hij werd geboren te Viane op 26 mei 1897 en overleed rustig op 21 maart 1987 in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, gesterkt door het sakrament der zieken.

*Lid van de Bond der Gepensioneerden.*

---

*"De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken" (Ps 23).*

Dankbaar om zijn zo gevulde leven, geven wij onze dierbare in Gods hand. Een kind nog, ging hij ver van huis zwaar werk verrichten in grote landbouwbedrijven in Noord-Frankrijk. Het was echt slavenwerk, maar het heeft hem niet bitter gemaakt. En na de eerste harde jaren, trok hij zoals zovelen uit onze streek, naar de mijn. Weer gaf hij zich

---

Begr. Gebr. Langendries, ☎ (054) 58 80 45

geheel, in al zijn jonge kracht, om te kunnen zorgen voor zijn dierbaren.

Geen grote woorden, maar hij heeft aan den lijve ondervonden wat het betekent, als je wil leven voor de anderen, geheel gegeven.

Ouder geworden straalde hij een van milde humor sprankelende dankbaarheid uit, voor al wie hem kwam bezoeken. Hun diamanten huwelijksjubileum was voor vader en moeder een hoogdag van dank om de trouwe zorg en geborgenheid van hun familieleven. Telkens als Onze-Lieve-Heer zelf op bezoek kwam, bij een hoogdag, was hun oprechte eerbied voor het H. Sakrament een stichtend voorbeeld voor ons allen.

Wij danken U, Heer God, omdat wij vader zolang bij ons hebben mogen houden, neem hem nu bij U op, en laat hem in zijn eenvoudig in de weer zijn, nog voor ons zorg dragen.

Sint Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

---

*De families*

DE GLAS, BOSCHMANS,  
DURANT en DE LAUW

*danken U om uw gebed en medeleven.*

---

Drukkerij De Nayer - ☎ (054) 41 28 66