

In het licht der verrijzenis,
is de dood slechts een stap...

†

Bid voor de ziel van Mejuffrouw

IRMA, DOROTHEA DE GRAEVE

geboren te Denderhoutem op 22 december 1890,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel,
op 6 oktober 1973, gesterkt door het Sakrament der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Erelid van " Kerk en Wereld „ en lid van C.M.B.V.

Velen, zeer velen, konden het niet geloven dat zij
was heengegaan, ook al had zij de grens over-
schreden die de psalmist als de maat voor sterke
naturen " tachtig „ noemt. Ze was immers zo ver-
trouwd en vergroeid met de vreugden en het leed
van ontelbare medeparochianen.

Haar leven stond in het teken van de dienstbaar-
heid en het hulpbetoon. In eigen familiekring heeft
zij als oudste, moeders taak overgenomen een
leven lang. Minzaam van aard, was zij, in ont-
roerende eenvoud, de verplegende zuster om en bij
de " wachtzaal „ waar patiënten op de dokter
wachten, en bij haar zachte glimlach en haar be-
grijpend woord " vertrouwen „ als eerste genees-
middel vonden, zowel bij nacht als bij dag. Troost
en opbeuring bezorgen was haar vreugde ; zij
voelde aan waar nood was en haar edelmoedigheid
wortelde diep in een meevoelend hart.

Voor de onnoembaar vele vrienden van den huize
was zij de edele gastvrouw, onvermoeibaar en
vol jovialiteit. Met haar fijne geest volgde zij, steeds
heel en al belangstelling, de sociale en culturele
activiteiten in de bewegingen waarvan zij tot het
einde van haar leven ijverig lid was gebleven.

En hoe ware dit alles mogelijk geweest zonder
het diepe geloof en het onwrikbaar godsvertrouwen,
de kostbare erfstukken harer familie, die zij diep
in het hart droeg en waarvan gans haar levens-
wijze sprak! Haar was de luister van Gods huis
boven alles lief; leeftocht vond ze in haar dage-
lijkse gang naar de kerk.

Dit hart, dat, onverwacht nog, is gebroken, heeft
voor velen geklopt; met diepe erkentelijkheid zullen
zij haar aandenken in hun gedachtenis bewaren.

Moge de Heer, die het leven is, haar liefde, haar
goedheid, haar edelmoedigheid in eeuwigheid be-
stendigen.

Onze Lieve Vrouwke van de Rozenkrans, bid voor
haar.

De families DE GRAEVE en LERCANGEE,
gevoelig voor uw bliken van medeleven,
danken U oprecht.

Drukk. De Ruyver - Brakel