

"O Kruise... door moedershand op 't voorhoofd
gedrukt en in 't harte gepant".



WAAKT EN BIDT VOOR
MEVROUW

Lucie DE GRAEVE

echtgenote van Mijnheer

Robert BAELE

geboren te Moortsele op 25 juni 1937
en geduldig in de beproeving van ons
heengegaan te Zottegem, Kliniek Sint-Elisabeth
op 11 maart 1994,
begeleid door de ziekenzalving en de
Pauselijke zegen.

Dit broze leven van onze dierbare echtgenote
en moeder had veel gelijkenis met Christus. In
het doopsel werd zij in Christus herboren en
door aanhoudend lijden en dood toont zij ons de
weg naar het blijvend leven in God. Ongeweten
nam zij dikwijls de bede van Jezus op de lippen
"Heer, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, doch
niet Mijn maar Uw wil geschiede".

Met vast geloof en trouw aan God is zij
liefdevol geduldig geweest voor God en mens.
Zij heeft zichzelf gegeven en overwonnen. Zij
zocht sterkte in de eenheid met God de Heer.
Zij ging met Christus op weg in goede en kwade
dagen. Deze dierbare diepgelovige parochiaan
moeten wij nu uit handen geven, maar in Gods

handen leggen. Daar is zij veilig zonder pijn en
leeft zij verder gelukkig na haar lijdensweg.

Beste echtgenoot, kinderen en familie, bie-
zonder dank ik u voor uw genegenheid en lief-
devolle zorgen dag en nacht om mij. De Heer
weet dat alles, wat gij voor mij hebt gedaan
en Hij zal u daar honderdvoudig voor belonen.
Denk aan mij, ook ik blijf aan u denken en
voor u ten beste spreken bij de Heer. Amen.

Maria Moeder van Smarten, wil voor ons
bidden.

Robert BAELE,

Johan BAELE,

Geert en Marleen DE PRIJCK - BAELE,

Katrien DE PRIJCK,

De families DE GRAEVE, BAELE, MOREELS en
WAEYTENS

danken voor uw bliken van deelneming in
rouw en gebed.

uitg. van boxstael - van der stricht, balegem.