

Sterven is geen einde, maar een nieuw begin.



TOT VROOM AANDENKEN  
aan de Heer

**Nazaire, Gustaaf, Jan**

**DE GRAEVE**

DOKTER IN DE GENESKUNDE

Officier in de Orde van Leopold II  
Lid van « Kerk en Wereld » en andere  
godsdienstige genootschappen  
Gedurende 30 jaar Schepen van de gemeente  
Brakel (Nederbrakel)  
Lid van het Arrondissementeel Hoofdbestuur  
van de C.V.P.  
Ere-Voorzitter van het Davidsfonds Brakel  
Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie  
« De Eendracht »  
Schatbewaarder van de Kerkfabriek St.-Pieter  
Geboren te Denderhoutem op 27 juli 1899 en  
godvruchtig overleden te Brakel  
op 3 januari 1978,  
gesterkt door het Sakrament van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Het kan niet anders of wij worden eerbiedig stil wanneer wij afscheid nemen van Dokter De Graeve, die in parochie en gemeente en ver daarbuiten als een gewaardeerde persoonlijkheid en vertrouwde figuur gekend was. De waarde van het leven beseft men best in het aanschijn van de dood. Het verlies van iemand die ons zeer dierbaar was, maakt onze waarderling intenser en dieper.

Blijft dan het beeld van een gewetensvol en toegewijd dokter, tot de laatste dag van zijn leven actief begaan met zijn patiënten, en door hen, ongemeen talrijk als zij waren, met een echt kinderlijke aanhankelijkheid vereerd en geprezen.

Blijft de figuur van de nauwgezette en plichtbewuste ambtenaar, gedurende zoveel jaren schepen van de burgerlijke stand wiens vaderlijk woord ontelbare bruidsparen wist te benaderen en te raken.

Blijft : de ingoede vertrouwensman en van zovelen de vriend aanmoedigend aanwezig bij culturele en sportieve activiteiten. Zijn beginselvastheid en toch mildheid van oordeel, zijn innemend woord met zachte humor doorsesemd waren de getuigen van zijn scherpe geest en zijn goed hart.

Rust vond hij in de diepe familiale aanhankelijkheid aan zijn broers, steeds inniger sinds het heengaan van hun diep vereerde zuster.

Gestorven blijft hij levend spreken tot de parochiegemeenschap waaraan hij het boeiend getuigenis heeft gegeven van een vroom en volwassen christen, ongekunsteld levend van het christelijk geloof dat familiaal erfgoed was.

Over het graf heen blijft zijn leven spreken : een leven van ongeveinsde rechtschapenheid, van kiese dienstvaardigheid en van mannelijke vroomheid gevoed in zijn geliefde parochiekerk in wiens kerkraad hij 33 jaar lang de trouwe beheerder was.

Onze bloemen worden nu tot gebeden opdat hij de kroon der gerechtigheid moge ontvangen.

Voorwaar, zo luidt het Godswoord : « de rechtvaardige zal ontluiken als een palmboom en bloeien voor de Heer als een lilië ». Alleluia !

De families DE GRAEVE en LERCANGEE,  
zeer gevoelig voor uw bliken van medeleven, danken U oprecht.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel