

Moge hij leven met Gods uitverkorenen !



ZALIG AANDENKEN
AAN DE HEER

REMI DE GRAEVE,

weduwnaar van Mevrouw

Marie Alice VAN BEVER,

geboren te Oosterzele, op 26 december 1882

en er naar zijn Schepper teruggekeerd

op 19 februari 1971,

Gesterkt door het ziekensakrament.

Onverwacht maar niet onvoorbereid, is God hem door de dood heen komen halen. Na een lang leven van stil en voorbeeldig offer en liefde voor vrouw en kinderen genoot hij de weldoende atmosfeer van de derde leeftijd ; de deugd van een schone oude dag.

Gelukkig en dankbaar sprak hij over zijn leven met zijn zorgen en blijdschap ; oud was hij alleen in jaren want hij hield van het leven en zag zelfs hoopvol de toekomst in.

Beminde kinderen en kleinkinderen, heb dank voor de goede zorgen die ik mocht genieten. Ik zelf ga naar moeder en samen bij God bidden wij voor U.

Vergeet ons voorbeeld niet en mag Gods vrede steeds bij U zijn.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

Heer en Mevrouw Juliaan DE GRAEVE-STEURBOUT en kinderen ;
Heer en Mevrouw Albert DE GRAEVE-KELLENS en kinderen ;
Heer en Mevrouw René DE GRAEVE-GODICHIABOIS en kinderen ;

De familie DE GRAEVE ;
De familie VAN BEVER ;
De familie DE ROUCK ;
De familie HANSENS.

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.