

Kóm goede en trouwe dienaar. Omdat gij in
kleine zaken zijt getrouw geweest zal ik U aan-
stellen in grote. Treed binnen in de vreugde
des Heren. Matth. Evang.



ZALIG AANDENKEN

aan de Heer

RENÉ DE GRAEVE

echtgenoot van

Mevrouw Zulma Smekens,

geboren te Oosterzele, de 12 juni 1897 en god-
vruchtig overleden te Westrem de 4 augustus
1961, gesterkt door de HH. Sacramenten

—
Spijts een wankelbare gezondheid, die hem ver-
plichte zijn werk op te geven bleef hij rusteloos
zoeken om zich door nuttige arbeid dienstbaar
te maken en wat hij deed was zorgvuldig afge-
werkt.

Gisteren had hij de akker rond gezet om zijn
oogst te laten afmaaien en vandaag ligt hij daar
rustig en wie hem ziet liggen krijgt de indruk
dat hij tevreden is over een welbesteed leven.

God mengt de smart aan de vreugde in ons
leven opdat wij zouden zoeken naar vreugde die
niet vergaat.

Geliefde echtgenote en beste kinderen, vergeet
mij niet in uw gebeden.

Dierbare zusters en familieleden, ik reken ook
op uw goede gebeden.

Hij ruste in vrede. Amen.

.....
Uitg. Ch. Braeckman, Westrem.



De Familie DE GRAEVE,
De Familie SMEKENS,
De Familie VAN DER HEYDEN,
De Familie MAEGERMAN,

danken U voor de troostvolle deelneming
in hun rouw en gebeden voor de zielerust
van hun dierbare overledene.

.....
Drukk. P. De Brauwer, Dorp 48, Oordegem.