

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans.



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Erwin DE GRANDE

zoon van wijlen Albrecht en Georgine
DE GRANDE - DEROEVE

Geboren te Overboelare op 15 december 1953
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouwzieken-
huis te Geraardsbergen op 15 februari 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Beste Erwin,
De onmogelijke strijd is gestreden;
het onnoemelijk leed geleden;
Je droeg je onherroepelijk lot stil en sereen.
Nu kan je eindelijk rusten, in peis en vree;
Voor eeuwig, ...*

en eeuwig, ...

en eeuwig ...

*We wensen U behouden vaart, mijn vriend.
En al blijf je steeds in onze herinnering;
toch hopen wij, zien wij elkaar ooit nog eens
weer.*

De families :

DE GRANDE en DEROEVE
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50