



Vroom aandenken aan

De Heer

Albert DE GRAUW

Echtgenoot van Tinneken BOURLON

SOCIAAL EN FISKAAL RAADGEVER

° 16-7-1920 - + 5-2-1987

Albert heeft met al zijn kunde, zijn onverwoestbaar levensoptimisme en jarenlange dienstvaardige inzet een bloeiend sociaal en fiscaal bureau opgebouwd, waardoor hij zich ten dienste kon stellen van een trouw cliënteel uit de wereld van zelfstandigen en van zijn vele vrienden.

Met een bijzondere voorliefde heeft hij de bakkersbond van Aalst en omliggende, en zelfs elders in de provincie, gedurende jaren met raad en daad bijgestaan.

Albert verruimde zijn horizon door grootmoedig deel te nemen aan het organisatie- en verenigingsleven van de middengroepen.

Jarenlang heeft hij voor de opleiding van jonge middenstanders gezorgd als leersekretaris en beheerder van het Leersekretariaat Gewest Aalst. Nadien nam hij, op bijzonder verdienstelijke wijze deel aan het bestuur en beleid van CE.M.O.V. Aalst-Oudenaarde. Zijn evenwichtige en rechtlijnige persoonlijkheid maakten van hem een plichtsbewust sociaal rechter.

Bovendien nam hij als voorzitter van 't Land van Riem zijn verantwoordelijkheid op voor het verdedigen van de KMO's bij de openbare gezagdragers.

Overal waar Albert bij betrokken was, luisterde men naar hem, straalde hij vertrouwen en ernst uit, waardoor hij, samen met zijn gepaste zin voor humor, vaak een oplossing bracht in moeilijke situaties.

Hij wist wat het leven in de praktijk betekende. Maar daarnaast bewaarde hij angstvallig en beschermend, in zijn klein hart, het stukje authenticiteit dat voor hem de drijfveer betekende van zijn handelen en zijn onuitputtelijke energie. Deze kristellijke levenshouding deed ons tevens zijn menselijke gebreken aanvaarden.

Met al die rijke gaven vocht hij tegen zijn ziekte, en wist hij zich als weinigen voor te bereiden op de dood, die hij werkelijk beleefde en uiteindelijk met vree tegemoet zag.

Nog vóór 't sterven was zijn laatste traan een onuitgesproken uitdrukking van zijn gehechtheid aan het leven; zijn laatste glimlach een uitdrukking van dank aan allen.

Albert wist dat dit geen vaarwel kon zijn.

Dierbare familie en vrienden, dank om uw jarenlange en trouwe vriendschap; onze vriendschap is écht geweest.

De familie dankt U voor uw meeleven en gebed.



DE SWAEF & STRENS - AALST. Tel. 053/214854.

