

O, hoe groot is de overloed van de zoetheid, Heer,
die Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen.

(Nav. XIV, 1)

†

ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

MELANIE DE GRAUW

echtgenote van de Heer

RENÉ VAN CAUWENBERGE

lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Delftinge de 15 januari 1895 en zacht in de
Heer ontslapen te Goederdinge de 3 mei 1964.
Gezalfd met de H. Olie der zieken en ontving de Apo-
stolische zegen «in articulo mortis».

«Weest ook gij bereid, want de Mensenzoon komt op
een onverwacht uur». (St Luk. XII, 40).

Het plotse heengaan van deze goede vrouw heeft bij
allen die haar kenden, begrijpelijk veel ontroering ver-
wekt. Heel onverwacht, doch niet onvoorbereid, heeft
de Heer zijn trouwe dienaar tot Zich geroepen om haar
de beloning te geven voor een leven van opoffering en
beproeving; immers het lijden is haar deel geweest,
maar als goede christene heeft ze zich steeds naar Gods
H. Wil geschikt. Voor haar werd dit alles het middel om
zich van de vergankelijke wereld los te maken en om
alleen voor God te leven. Moge haar gelouterde ziel
door Gods barmhartigheid worden toegelaten tot het
eeuwige licht. Gods Moeder, voor wie ze een grote
godsvrucht had, zal voor haar ten beste spreken. — Wel-
dra zou ze haar liefde gaan betuigen aan Haar, wiens
kapelleke ze zo graag bezocht in de Gemeentestraat;
maar helaas !...

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, ik dank U voor
de vele blijken van aanhankelijkheid en uw tedere zor-
gen. Ik vergeet U niet hierboven. Blijft getrouw aan God
en zijn Kerk.

Christus, nu ik van hier moet scheiden,

Wil mij door Maria leiden

Tot de overwinningprijs,

Laat mijn arme ziel verwerven

't Glorierijke Paradijs. Amen.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene,*

*Uw blijken van deelneming een troost
voor ons.*

Danken U oprecht :

*De families VAN CAUWENBERGE
DE GRAUW
DE VILLE
VAN WYMEERSCH.*

Drukkerij Schreyer, Grotestraat 73, Geraardsbergen