

"Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan volbracht, het Geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechvaardige Rechter, mij op die dag als vergoeding zal geven".

Sint-Paulus van Timotheus.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

Frans DE GREEF

Oudstrijder 1914-1918

Weduwnaar van **Catharina DEBREMAEKER**

geboren te Huizingen op 13 juli 1885
en er schielijk overleden op 23 juli 1969.

Deze gedachtenis wil een bescheiden herinnering zijn aan een schoon mens en een goed christen. Hij was een rechtschapen man, die, wat hij ook deed, het deed met grote nauwgezetheid en zorg. Als christen werd hij geboren, als overtuigd gelovig mens heeft hij geleefd.

Wij bidden U,

dat wij die met hem verbonden waren,
nu ook omwille van zijn dood,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhorigheid,
de belofte herkennen,
dat gij ons in de dood getrouw zult zijn.

Oosterhuis.

Mejuffrouw Pauline DE GREEF,
De Heer en Mevrouw Felix MICHIELS-
DE GREEF en kinderen Jos en Ria,
De families DE GREEF, LEENER,
DEBREMAEKER en DEPUE.

danken om uw gebed en medeleven.