

Ik droomde dat het leven vreugde was ;  
Ik ontwaakte en zag : het leven is een taak ;  
Ik zette mij aan het werk, en zie: de taak werd vreugde!  
(R. Tagore)



DIT IS EEN BIDDEND AANDENKEN  
aan de Heer

**Firmin DE GREVE**  
echtgenoot van Mevrouw  
**Clarisse Van Oostende**

Geboren te Gent op 24 april 1910 en er  
godvruchtig overleden op 26 januari 1976.

Oudstrijder 1940-1945

Voorzitter van het A.C.V. - Zieklien  
Ondervoorzitter van de N.S.B. 9de wijk  
Ondervoorzitter van de Koninklijke Dekenij

Sint-Pieters-Buiten  
Voorzitter van de Supportersclub F. C. Ganda-Sparta  
Wijkmeester van de K.W.B.  
Sekretaris van de Bond van het Heilig Hart

Mevrouw Firmin De Greve-Van Oostende Clarisse  
zijn echtgenote ;  
Heer en mevrouw Luc De Greve-Marchand Rita  
Heer en mevrouw Adolf Clauwaert-De Greve Lucia  
Mejuffrouw Lea De Greve zijn kinderen ;  
Mejuffrouw Ann De Greve zijn kleinkind ;  
De families De Greve en Van Oostende  
danken u voor uw gebed.

Mogen wij u uitnodigen, in de geest van  
Mgr. CARDIJN, samen met ons het  
KAJOTTERS-GEBED te bidden, waaraan  
papa zo gehecht was :

Heer Jezus,  
ik offer u op,  
heel mijn dag, mijn werk,  
mijn vreugde en mijn droefheid.  
Maak dat ik door u denke,  
met u werke, in u leve.

Maak dat ik u beminne uit geheel mijn hart  
en u diene, uit al mijn krachten.

Ik vraag u ook die genade  
voor al mijn mede-arbeiders.  
Moge Gij heersen in de fabriek,  
het atelier, het bureel, de werkwinkel, de kazerne,  
in al onze woningen.

Sta vooral de jonge arbeiders bij  
die vandaag in gevaar verkeren.  
Mogen zij in uw liefde bevestigd blijven.

Amen.

-----  
Begravenissen Mevr. Alb. Meire en Zonen