

Daar alleen kan liefde wonen,  
Daar alleen is 't leven zoet,  
Waar men stil en ongedwongen  
Alles voor elkander doet.



In Gods vaderhanden en in uw gebed  
bevelen wij de ziel aan van

de Heer

**Emiel-Georges DE GROEF**

echtgenoot van Mevrouw

**Angèle DE CLERCQ**

geboren te St.-Gillis (Brussel) de 26 september 1896  
en zacht in de Heer ontslapen te Velzeke de 15 juni 1969  
gesterkt door de sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Graag hadden wij vader nog langer hier bij ons gehouden; hij is toch altijd voor ieder van ons zo ingoed geweest. Maar de Heer vond dat hij zijn taak volbracht had en heeft hem tot zich geroepen. Met zich draagt hij mee de rijke verdiensten van een goed gevuld leven. Hij maakte zijn leven schoon en groot door in eenvoud het kleine van iedere dag met stille vreugd te verrichten.

Een gouden hart, dat een hemelhuis bouwt, waarin allen zich vredig en veilig voelen. Voor zijn geliefd gezin was hem nooit iets te veel. Voor zijn medemensens altijd genegenheid, geduld en begrip. Zijn laatste beproeving en lijden droeg hij met engelachtig geduld en kalme berusting. Daarom was hij voor ieder van ons een lichtend voorbeeld om even dapper en met overgave de vele kruisen te dragen, die het menszijn en het leven meebrengen. Zulk hart is ook hier weer te vroeg gebroken, maar wordt toch nooit vergeten.

Geliefde echtgenote in dit uur van beproeving danken wij de Heer, dat wij eens elkaar leerden kennen en dat wij samen door het leven mochten gaan. Wij waren echt diep gelukkig in ons gezin, blijf u sterken in dit geluk want van bij de Heer blijf ik bij u.

Bemide kinderen u houdt van uw ouders, dat heb ik steeds mogen ondervinden en vooral de laatste weken dag en nacht waart gij bij mij, niets was u te veel, hiervoor oprecht dank u en blijft voor moeder een sterke troost, want de liefde houdt het al bijeen.

Bemide kleinkinderen en familie dank u voor uw liefdevolle attenties.

Buren en vrienden ook van u ga ik weg met een dankbaar hart, uw ware vriendschap was een stimulans in het leven. Van bij de Vader bid ik voor u allen en zeg u tot weerziens bij Hem.

Mijn Jezus, ik geef u mijn ziel, mijn hart en mijn leven.

De families DE GROEF, DE CLERCQ,

IEMANTS en MELKEBEKE

DANKEN U VAN HARTE OM DE  
BLIJKEN VAN KRISTELIJKE  
DEELNEMING EN GEBEDEN.

DRUK MELKEBEKE ZOTTEGEM