

Dankbare herinnering
aan de dag
waarop wij
samen gebeden hebben
voor

Mevrouw

IRMA DE GROOT

weduwe van de Heer Gustaaf De Schrijver

geboren te Nieuwerkerken op 4 mei 1899
en in de Heer ontslapen te Zottegem
op 8 december 1988.

Heer,

nooit zoals nu voelen wij aan hoe schamel en
ontoereikend onze woorden zijn om U te danken
voor het ingoed leven van onze lieve moeder.

Zij was voor ons een «echte moeder» in de
warme en rijke zin van dat woord.

In en door haar mochten wij leren, hoe wijs
het is noch aan U noch aan de kracht van Uw
Liefde te twijfelen. Haar hart was instinctmatig
op Uw Liefde afgestemd. «Het is goed»
zei ze dan.

Zij was stil en zwijgend bewaarde ze alles
in haar hart.

Dank U, Heer, om dat biddend hart van moeder.

Ze was vergroeid met haar rozenkransgebed.

En haar gebed was ruim en wereldomvattend.

Hoe vaak zegde ze niet: «Ik bid voor iedereen».

Ook met U, Maria, ging ze zo vertrouwelijk om.

Is het een attentie dat ze in Gods Liefde-leven
werd binnengehaald op dat mooie feest van U?

Haar stille zorg om haar kinderen, schoondochter
en kleinkinderen drukte zij graag uit in het
geven van een kruisje: «God zegene U en God
beware u!» En dat klonk heel bewust. Ze heeft
haar laatste krachten gebruikt om dit
liefdegebaar, hoe moeizaam ook, aan ons
te voltrekken.

Moeder, jouw zegen blijft diep in ons hart
voortleven.

Dit gebaar is heilig voor ons en schenkt - ook
nu in dit moment - diepe vreugde.

Met stille aandacht volgde je het veelvuldig
komen en gaan van je meest-geliefden. En je
laatste, verstaanbare woorden waren: Hein,
doe je best, zeg het ook aan Anneke en doe
haar vele groeten.

Een zo dierbaar geschenk voor ons: je
genegenheid die nu eeuwig wordt!

Je leefde ook zo innig mee met de zorgen
en de vreugde van onze Congregatie,
vooral met de gemeenschap van Brakel
waar je zoveel liefde en warme vriendschap
ervaren mocht.

Moeder, je ging je weg, nederig en vriendelijk,
stil en in alle eenvoud haast... onmerkbaar...
alsof jij het wist dat God op jou wachtte.

Samen met moeder danken wij allen
die vriendelijk en goed voor haar waren.
Wij zijn zeker dat zij nu,
samen met vader, voor ons en voor hen
zal blijven bidden.



Voor uw aanwezigheid,
voor uw gebed
en uw meeleven,
danken u van harte :

Frans en Lea DE SCHRIJVER - BAEYENS
Agnes DE SCHRIJVER, zuster van Maria
Irène DE SCHRIJVER, zuster van Maria
Hendrik DE SCHRIJVER
Ann DE SCHRIJVER
en familie.

*in de stilte
ervaren we je 'zijn'
blijf ons nabij...*