

« Heer, in uw handen beveel ik mijn geest »

†

Heer, geef in Uw goedheid rust en vrede
aan de Heer

Albert DE GROOTE

Geboren te Opbrakel op 27 juli 1924 en
overleden in de St.-Franciskuslinie te
Brakel-Opbrakel op 29 juli 1987.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Albert, in Opbrakel geboren en meer dan
veertig jaar de steun en hulp van zijn vader
René op hun landbouwbedrijf. Hij was ver-
knocht aan zijn geboortegrond, waar hij nu
wil rusten nadat de dood, op een paar dagen
tijd, hard en onverbidlijk heeft toegeslaan.

Zo trok deze brave en uitermate gediens-
tige man wat eenzaam, doch fier en moedig, op
weg naar God in s'werelds dienstbaarheden,
in Gods schone natuur, door hard werken op
andere bedrijven, tot onverwacht het einde
kwam. Maar als gelovige zal hij herleven
doorheen de dood met allen die hem zijn
voorgegaan. Voor ieder van ons komt de dood

vroeg of laat. Gods wachtwoord luidt :
« Wees bereid, waak en bidt want ge kent
dag noch uur ».

Gelukkig dan diegenen die door een goed
kristelijk leven zich voorbereiden op die be-
slissende ontmoeting met de Heer. Voor hen
geldt de hemelse uitnodiging : « Welaan, goe-
de en trouwe dienaar, kom binnen in de
vreugde van de Heer ».

Mijn dierbare familieleden, vrienden en voor-
al dezen die mij zo offervardig geholpen
hebben, mijn oprechte dank. Dank voor de
genegenheid en goede zorgen. Ik zeg U geen
vaarwel maar tot weerziens bij de Heer.

Bidt voor mij.

De families

DE GROOTE-WAUTERS,

danken U.

Namis : zondag 16 augustus om 10 uur.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel