



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Alice DE GROOTE

Weduwe van
de Heer **Albert COPPENS**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 30 januari 1906,
en overleden te Zottegem
op 12 juni 1986,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Een moeder is het meesterwerk van Gods
schepping, omdat zij Gods liefde waar maakt
in ons bestaan.

Zij was een moeder om van te houden... boor-
devol goedheid, zachtheid, hartelijkheid en aan-
dacht voor anderen. Nooit heeft zij geklaagd,
zelfs in haar ziekte niet. Door vele attenties
heeft zij het leven van haar man, kinderen en
kleinkinderen omweven met een zacht geluk.

Wij zijn de Heer dankbaar dat zij tot op hoge
leeftijd bij ons is mogen blijven en dat wij
haar levensavond kleur hebben mogen geven
door onze aanwezigheid.



De familie dankt U
voor uw gebed en medeleven.

De Belaard