

Lijden van Christus, versterk mij.



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE VROME ZIEL VAN DE HEER

André, Hector DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw

Alice PIRO.

Geboren te St.-Maria-Latem, de 7 december 1912 en bij
een smartelijk ongeluk schielijk weggerukt te Ronquières,
de 25 februari 1966, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Lid van de confrerie van het H. Hart.

Oudstrijder 1940-45.

Iedereen heeft zijn kruis te dragen, en elkeen vindt het zijne
het zwaarste. Hoevele beproevingen blijken echter onbenul-
lig tegenover deze welke dit gezin moet doorworstelen. Met
hen te beklagen of te zoeken naar woorden van troost ko-
men we niet verder... want het leven gaat verder... moet
verder. En toch zal er iets gebroken blijven in ons leven.
Wij hadden ons gehecht aan, waren vergroeid met deze
man en vader wiens goedheid ons vertrouwen, wiens le-
venskracht en werklust onze kracht en onze fierheid was.
Pijnlijk heeft de Heer er ons aan herinnerd dat elke mens in
de eerste plaats zijn eigendom is. Wij kunnen slechts buigen
voor Zijn vaderlijke Voorzienigheid op Wiens onfeilbare
Wijsheid wij dan ook onze hoop stellen en in Wiens al-
macht wij onze persoonlijke onmacht veilig geborgen weten.
Gelukkig de mens die weet en kan aanvaarden dat men leven
en werken moet, niet voor kleinmenselijke voldoeningen,
maar voor de toekomst, om anderen gelukkig te maken. Hij
was maar gelukkig als hij de zijnen gelukkig wist. Mocht
hij de vruchten van zijn arbeid niet plukken; hij zag ze toch
groeien; zijn gezin... zijn kleinkinderen.

Wij treuren thans om zijn heengaan. Maar ons geloof zegt
dat hij leeft. En hij leeft niet alleen bij God. Hij blijft

onder ons leven door zijn werk en door zijn persoonlijkheid,
door zijn werklust en zijn meevoelend hart dat hij ook aan
de zijnen heeft megedeeld.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, schrei ge-
rust: God zal uw tranen heiligen, - maar ziet met uw tranen
niet naar de nacht van het graf - heft ze omhoog naar de
hemel. Als u aan God denkt, dan denkt u ook aan mij; als
uw hart en geest zich van God afwendt, wendt uw hart en
geest zich ook van mij af. Vertrouwt op Gods Voorzienig-
heid. Van hierboven blijf ik over uw werk waken en Gods
zegen afsmeken. Laat de onderlinge liefde de band blijven
die ons leven en ons werk vruchtbaar maakte en blijven wij
die liefde voeden door ons gebed voor elkaar.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mevrouw André DE GROOTE, geboren
Alice PIRO, kinderen en kleinkinderen:

De families DE GROOTE-DE MOOR en
PIRO-DE STAERCKE,

DANKEN U OM DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
EN GEBEDEN BETOOND IN DEZE ROUW.

Uitg. René Glorieux, koster, Hundelgem.