

†

Bevrijd van alle lijden, werd opgenomen in  
de eeuwige vreugde van de Heer,

MEVROUW

## **Bertha Odile DE GROOTE**

weduwe van de Heer  
**JULES VAN HESSCHE**

geboren te Scheldewindeke, de 10 oktober  
1908 en zacht in de Heer ontslapen te  
Oosterzele, de 3 december 1979,  
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Het is een lange weg, die we moeten gaan  
naar vrede en geborgenheid. Maar... zo-  
lang we stappen horen om ons heen, zolang  
mensen ons volgen en wij de schouders zien  
van anderen voorop - zólang zal de weg  
nooit te lang zijn om te gaan... Iedere mens  
maakt zijn tocht door het leven en het is zijn  
grootste geluk eenmaal de Heer te ontmoeten  
op het moment waar Hij ons wacht.

Ook deze vrouw, onze dierbare overledene  
is de gang van het leven gegaan, als een  
kommervolle liefderijke echtgenote, als een  
toegewijde, zorgzame moeder, als een diep-  
christelijke volgeling van de Heer Jezus.  
Zoals Jezus, heeft ook zij, vooral op het  
einde van haar leven, lijden en beproeving  
moeten doorstaan. Ze heeft getracht moedig

haar kruis te dragen. Eén grote troost heeft  
ze in die moeilijke dagen en uren gekend :  
de stille, nietaflatende zorg en liefde van  
haar huisgenoten en familie, alsmede de  
oprechte, meelevende vriendschap en hulp  
van haar geburen. Daarvoor was ze zo wel  
gemeend dankbaar. Het was voor haar een  
grote bron van sterkte en opbeuring. Moge  
God hen allen erom zegenen.

Dierbare kinderen, familie en geburen, hebt  
dank voor alles wat gij allen voor mij gedaan  
hebt. Mogen we allen elkaar eenmaal weer  
vinden in de hemelse vreugde van ons aller  
Vader.

**Haar kinderen en kleinkinderen, samen met  
de ganze familie,**

**DE GROOTE, VAN HESSCHE,  
DE NOYETTE en BRACKENIER,**

danken U oprecht voor de  
blijken van deelneming  
en gebeden.

---

Druk. DE AS, Heistraat 55, 9250 Oosterzele  
Begrav. De Meyer, Melle - Tel. 52 13 64