



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Gilbert DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw

Zoë VAN HERPE

geboren te Asper op 27 november 1933 en plotseling overleden te Oudenaarde op 3 juli 1988, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken, in extremis.

Het noodlot sloeg toe. Een paar dagen geleden was hij nog vol levenslust bezig. Bezig zijn was zijn levensleuze; keihard werken, zijn vinken, in de hof van z'n kinderen werken, andere mensen helpen en nog zoveel andere zaken. Tijd nemen voor wat rust kende hij niet. Z'n optimisme, rechtvaardigheid en goedhartigheid waren de ingrediënten van z'n leven.

Hij was zo kontent dat z'n echtgenote Zoë nu eindelijk met pré-pensioen was. Zovele plannen waren reeds gemaakt. Ze gingen reizen, samen van alles doen. Hijzelf droomde luidop van z'n eigen pré-pensioen. Hij telde de dagen van nu al af.

Het heeft niet mogen zijn. Waarom?

Met iedereen was hij kameraad, iedereen kende hem, overal was hij bij. Nu is onze goede vriend Gilbert er niet meer. Plotseling van ons weggerukt, na een veel te kort maar intensief leven.

We kunnen alleen maar blij en dankbaar zijn zo iemand in ons midden te hebben gehad. En zijn levenslust moet zijn nabestaanden voortdurend

stimuleren om zelf verder te leven. Leven zoals hij leefde.

Mijn lieve vrouw, maatje: "Ik dank u voor alle prachtige momenten samen en voor al uw zorg en toewijding".

Mijn lieve kinderen, Gina en Christian: "Proberen jullie met alle kracht de leegte op te vullen die er nu is. Zorgen jullie goed voor ons ma die jullie nu meer dan ooit nodig heeft".

Lieve moeder: "Ik ben blij dat ik nog zoveel voor u heb kunnen doen".

Beste broers, schoonbroers en schoonzussen: "De plezante familiebijeenkomsten zal ik nu moeten missen. Probeer het verder zonder mij".

Lieve petekindjes: "Jullie waren zo lief en maakten mij ook zo gelukkig".

"Beste werkmakkers, vinkeniers en andere vrienden: "Hou mij in uw gedachte".

Lieve familie en lieve mensen allemaal: "Bedankt voor alles en tot wederziens. Blijf mij indachtig".

Zoë VAN HERPE,

zijn echtgenote;

Gina DE GROOTE en vriend Wim SCHAMP,

Christian DE GROOTE en vriendin Ariane GEENENS,

zijn kinderen;

Bertrand DE GROOTE (†)-DEBOUVER Madeleine,

zijn moeder;

De families DE GROOTE, VAN HERPE, DEBOUVER
en VAN BRABANT,

**danken U voor uw blijken van deelneming
in rouw en gebed.**

Namis op vrijdag 5 augustus 1988 om 19.30 uur.

Begr. De Temmerman

Druk. Van Herzele

