



Niemand
zal ons ooit ontnemen
wat gij ons
altijd hebt gegeven.

DIERBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Helena DE GROOTE

Echtgenote van Remi Lauwaert

Geboren te Aspelare op 29 december 1933
en godvruchtig overleden in familiekring te
Appelterre-Eichem op 28 juni 1996.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zoals zij heeft geleefd
zo is zij ook naar de Heer teruggegaan,
kalm en gelaten,
en tevreden met zijn wilsbeschikkingen,
om beloond te worden
voor het vele goede
dat zij hier op aarde gedaan heeft.
Nu blijft alleen nog de herinnering
aan deze goede moeder.
Haar voorbeeld van blij-aanvaarden,
spijs de last van ongemak
en haar zachte goedheid,
moge voor ons allen een levensles zijn.
Het is vanzelfsprekend
dat haar liefde beantwoord werd
door haar grote genegenheid van haar
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

De families: DE GROOTE, LAUWAERT,
PELEMAN en TUYBENS
danken U voor uw medeleven.

Appelterre, 3 juli 1996

Begravenissen De Deyn, Burchtdam Ninove
Tel. (054)33 15 39 - 32 36 96
Drukcenter Denderhoutem Tel. (054)32 64 74