



*"Ik ben zo moe na een lange reis
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad"*

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Ivo DE GROOTE

Geboren te Opbrakel op 7 januari 1934 en godvruchtig overleden te Ronse op 4 maart 1995, gesterkt door de HH.Sacramenten der zieken.

Het heengaan van Ivo heeft ons allen getroffen, we waren vertrouwd met zijn persoon, zijn levenslust, zijn straat ...

Wie kende Ivo niet ? Joviaal, open, gediensig, vriendelijk !

"Waarlijk als het gras zijn de dagen der mensen. Ze bloeien als een bloem op het veld; waait er een wind overheen, ze is weg, en men weet niet waar ze stond. Maar van eeuwigheid is de goedheid van God en tot in de eeuwigheid blijft zij bestaan. Zijn barmhartigheid is voor hen, die Hem vrezen, die zijn geboden gedenken en ze volbrengen". (Ps.102)

Zo wordt de gedachte aan de dood anders, wanneer we christelijk geloven in de verrijzenis. Voor de heiden is de tocht naar het graf het allerlaatste afscheid. Wij christenen zijn overtuigd dat wij verder leven bij God in Zijn oneindige goedheid .

De rechtvaardige, hij ook sterft, maar vreest de dood niet. Hij sterft gerust, hij weet dat de dood een einde stelt aan de vergankelijkheid van dit leven en dat ze voor hem een begin is van een beter leven. Nu hij zo ras van ons is heengegaan, willen wij de Schepper danken voor al wat schoon was in zijn leven. Moge de Heer het lijden van Ivo verenigen met zijn kruisoffer, en het aanvaarden tot uitboeting van menselijke zwakheid.

Dierbare familieleden, vrienden en bekenden, aan elk aards leven komt een einde. Hoe troostvol te sterven met het bewustzijn, zijn plicht te hebben gedaan en te weten dat ik in uw gebeden ben opgenomen.

Georgette VERSTICHELEN

Jean-Pierre en Jeanette DE GEETER-DELANGHE

Willy en Martine VAN CAUTER-DE GEETER

Sigi VAN CAUTER

en de families DE GROOTE-VAN OYCKE danken

U voor uw oprecht medeleven.

Reuwercenter "Funeralia" Zwalm - Brakel 055/42.84.80