

« Ik geloof in de verrijzenis van de mens en
in het eeuwig leven. » (geloofspunt)



Gedenk in uw gebed en offer
DE HEER

Joannes Oscar DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw

Celina HAESEVELDE.

Hij werd geboren te Herzele op 11 april 1890
en is er gelovig gestorven op 12 juni 1971 na
gesterkt door het Sakrament der Zieken en der
Stervenden.

Mijn roem is het getuigenis van mijn ge-
weten ; dat ik in eenvoud van hart en op-
rechtheid geleefd heb en de Heer gediend.
(Cor. 1, 12)

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is
slechts een overgang van het tegenwoordige
naar het betere leven. (H. Bernardus)

« Laten wij hem voor het aanschijn van
God, onze vader, onophoudelijk gedenken, zijn
werkdadig geloof, zijn onvermoeibare liefde en
zijn standvastige hoop op onze Heer Jezus
Kristus. (1 Tess. 1, 3)

« Wij danken U, God en verrezen Heer, dat
Gij U ons allen gedenkt.

In Uw lijden wordt ons lijden betekenisvol
geheiligd

Wij bewonderen uw macht in uw schepping
en aanvaarden gelovig het geheim van ons
bestaan. Zonder U heeft ons leven en sterven
geen uitkomst.

Wij danken U voor deze man en vader en
vriend, altijd gedienschtig en ons zo nabij en
dierbaar.

Moge zijn liefde en werkkracht in ons voort-
leven en tengerode komen aan de gemeenschap,
waarin we samen lijden en strijden, om eens
samen te leven in Uw vreugde, voor altijd.



Mevrouw Celina HAESEVELDE,
Juffrouw Blanche DE GROOTE,
Heer en Mevrouw Gerard DE GROOTE-VAN DER
SCHUEREN en kinderen,

De families :

DE GROOTE,
HAESEVELDE,
VAN NEDERVELDE en
WATTE,

danken U voor de blijken van deelneming en
gebed in hun rouw.