

Wij zullen immer met de Heer zijn. Troost elkander met deze woorden.

†

DANKBAAR EN LIEFDEVOL AANDENKEN
AAN DE HEER

JOZEF DE GROOTE,

echtgenoot van **Mevrouw
MARGUERITE CAEKEBEKE,**

geboren te Scheldewindeke, op 26 februari 1897
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Oosterzele, op 20 februari 1969,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.
en de Pauselijke zegen.

**Lid van het Broederschap van de H. Rochus.
Bestuurslid van de Bond
van Ouderdomsgepensioneerden.**

— — —

Een braaf, edel en rechtschapen man is vrijvlug uit de kring van zijn familie en zijn talrijke vrienden weggevallen. Hij was een man van diep geloof, vol betrouwen op het woord van de Heer Jezus Kristus: "Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook alware hij gestorven!" Daarom durven we er vast op betrouwen dat de Heer hem reeds in zijn gelukzalige heerlijkheid tot zich genomen heeft.

Inderdaad was hij niet alleen een voorbeeldig kristen en toegewijd echtgenoot, maar ook de man voor wie goedheid, vriendelijkheid, zachtaardigheid en vooral dienstbetoon geen ijdele woorden waren. God dienen in dienst van de medemens, dat was het parool van zijn edelmoedig leven. Vooral de Bond van de Gepensioneerden verliest in hem een lieverige propagandist en onvermoeibaar bestuurslid. Daar laat hij een grote leemte na. Moge zijn voorbeeldige edelmoedigheid allen aanzetten zijn geest en zijn werk trouw voort te zetten.

Duurbare Echtgenote en Familie, hebt dank voor uw liefdevolle steun en zorgen. Blijft mijn aandenken in trouwe genegenheid bewaren. Ik heb getracht U een voorbeeld te geven van oprechte kristelijke levensovertuiging en belangloze naastenliefde. Mag ik U allen en ook mijn vrienden vragen mij bij de Heer te gedenken in uw gebed en in de H. Eucharistieviering?

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij en al mijn trouwe vrienden.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

†

Mevrouw Jozef DE GROOTE,
geboren Marguerite CAEKEBEKE ;

De Familie DE GROOTE ;
De Familie CAEKEBEKE ;
De Familie MORTIER ;
De Familie TAVERNIER,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in hun rouw, betuigen U hun innige dank.