

God geeft den tijd bij dag en jaar  
ach, neen, bij kleine tikskens maar  
en 't laatste tikske komt aleer  
men 't peinst of weet, helaas te zeer!  
De wijzer wijst elk uur en tijd  
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt  
te sterven! — Wees dus voorbereid,  
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.

(G.G.)

Zalig aandenken aan

**Mevrouw René BRECX**  
**geboren Mariette DE GROOTE**

Zij zag het levenslicht te Gent  
op 8 april 1934  
en overleed te Geraardsbergen  
op 22 februari 1973.

Ik heb 38 jaar lang bewust, bezielde en zo  
gelukkig geleefd bij mijn familie, vrienden  
en kennissen dat ik kan sterven zonder spijt  
te hebben LIEFDE en GOEDHEID zijn alles  
in het leven. Ik dank iedereen voor alles  
wat voor mij gedaan is.

Beste René, Robert en Myriam, gedraagt  
u flink zoals een echte Brecx! Gij zult er  
wel komen in het leven. Draagt vooral goed  
zorg voor papa die zoveel voor ons doet.

Liefste Neken, dierbare familie en vrienden,  
ik neem geen afscheid van niets of  
niemand, want mijn ziel blijft bij u. Ik zeg  
enkel TOT WEERZIENS.

(Gans de tekst van dit bidprentje  
werd door de overledene in het  
jaar 1972 opgesteld.)

De families DE GROOTE, BRECX,  
VANDERPOORTEN, VANDERKELEN,  
JOOSTENS en GOSSEY

danken U om uw blijken van deelneming in  
nun diepe smart.

