

†
ZALIG AANDENKEN AAN
MEJUFFER

Octavie-Honorine DE GROOTE

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 8 juni 1878
en er zacht in de Heer ontslapen op Lichtmis
1969, gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Rustend Onderwijzeres.

"Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar naar Uw
woord in vrede gaan,
want mijn ogen hebben Uw Heil aan-
schouwd" (Lk. 2,29-30).

Terwijl de Kerk in de feestelijke Lichtmis
dit vreugdevolle dankwoord van de uitgeleefde
Simeon uitzong, liet God dit woord voltrekken
aan deze, Zijn edele dienaars. Dit had ze im-
mers met de grijze Simeon in de tempel ge-
meen : ze bereikte een ouderdom als weinigen
en deze was des te schoner omdat ze hem
doorbracht onder het welgevallig oog van God.

De kruim van haar leven had ze gewijd aan
de opvoeding van de jeugd. De talloze leerlin-
gen die van haar goedheid en van haar gaven
mochten genieten zijn als zovele parels aan
haar levenskroon.

Zo danken wij dan samen de Gever van
alle goed voor dat hoogstaand leven en we
bidden voor haar : "Goede God, wij bidden
U dat Gij aan de ziel van Uw dienaars Octavie
de gemeenschap met uw heiligen en uitver-
korenen wilt schenken en de eeuwige dauw
van Uw barmhartigheid over haar laat neer-
dalen. Door Jezus Christus, onze Heer."

Mijn lieve nicht, Elisa, geen tong is bij
machte mijn dank voor U te bewoorden, want
als iedereen mij in mijn oude dag gelukkig
prees, dan is dit grotendeels dank zij U en
Uw nooit ophoudende zorg om mij. God zegene
U daarvoor overvloedig.

Aan mijn familie, mijn liefdevolle verpleeg-
ster en al mijn vrienden bied ik mijn oprechte
dank voor alles.

H. Maria, neem haar onder Uw moeder-
lijke bescherming.

De families DE GROOTE en VANDERMASSEN,
danken U om de bliken van kristelijke
deelneming en gebeden.

St.-Maria-Oudenhove, 6 februari 1969.

B. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove