

Wie luistert naar mijn woord
en gelooft in Hem die mij zond
heeft eeuwig leven. (Joh. 5,24)



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Odilon DE GROOTE

zoon van wijlen René en Louise WAUTERS,

geboren te Opbrakel op 26 augustus 1906
en godvruchtig overleden in Rustoord
« Najaarszon » te Brakel op 7 november 1982
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1940-1945.

In ons aardse leven is iedere dag een
stap zetten op weg naar de dood, onbarm-
hartig snelt de tijd voorbij... Ook wij zul-
len allen sterven, daarin zijn we gelijk.

Gelovig sterven is afscheid nemen van
de tijd, niet van een eeuwigdurend leven.

Voor de kristen mens is het einde van
de nacht een nieuwe morgen. Het einde
van de donkere tunnel een stralend licht.
De top van de berg een heerlijk verge-

zicht. In de winter wordt de lente geboren.
Gelukkig die mensen die op het woord
van de Heer de hoop verwisselen voor de
zekerheid dat God ondoorgrondelijke barm-
hartige liefde is.

Na een eenzaam en beproefd leven, kon
hij nooit verwoorden en vergelden, al de
goede en gelukkige jaren, die hij in zijn
nieuwe thuis « Najaarszon » heeft mogen
doorbrengen. Voor de oprechte genegenheid,
de aanhoudende zorg en de onberekenbare
dienstvaardigheid, voor alles en allen nog-
maals mijn welgemeende dank.

Dierbare familieleden, Eerwaarde Zusters
en mijn vrienden, bid voor mij. Tot weer-
ziens bij de Heer.

De families DE GROOTE, WAUTERS,
DE STERCKE, WATTEZ,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel