

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw

NATHALIE RIMBAUT

geboren te Rooborst,

den 26 Juni 1866 en godvruchtig overleden te

Nederbrakel, den 30 Juli 1944.

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Noch de kunst der geneesheeren, noch de verlangens van zijn naastbestaanden, noch zijn eigen gebeden waren machtig genoeg om hem de gezondheid terug te schenken. De Allerhoogste had het anders geschnikt... dat zijn Goddelijke Wil geschiedde!

God menigt het geluk dezer aarde met de bitterheid der beproevingen, opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens zoetigheid niet bedrieglijk is.

Zalig hij die de kwellingen onderstaat, want hij zal de kroon des levens ontvangen.

Hoe gelukkig is de mensch en hoe wijs handelt hij, als hij het in zijn leven zoo aanlegt, gelijk hij wenschte in het uur van den dood bevonden te worden.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die gaarne uwen naam aanroepen: zij zullen onbevreesd het naderen van den dood aanschouwen. H. Bernardus.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben. Leeft als kinderen Gods; weest ijverig in het gebed en het beoefenen der deugden en eens zien wij elkander weer in het eeuwige vaderhuis.

Bidt de vier akten.

12 jaar aflaat.

.....
Vandendriessche De Vleeschauer Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Remi DE GROOTE, geboren Nathalie RIMBAUT;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi DE GROOTE-RIMBAUT;

De Familiën DE GROOTE, DE SMET, RIMBAUT en VAN DER MENSCHBRUGGE.