

Toi vroom aandenken

van Mijnheer

## RENE DE GROOTE

weduwnaar van

Louise WAUTERS

geboren te Opbrakel, de 3 december 1882 en er  
godvruchtig overleden, de 27 juli 1965, gesterkt door het  
H. Sacrament der zieken en stervenden.

Mijn duurzame kinderen en familieleden, met een droevig voor gevoel, heb ik voor het laatst mijn huis en bedrijf verlaten, waar geheel mijn leven is gewijd en geofferd geweest aan noeste arbeid en zorgen, waar ik zo aan gehecht en verkleefd was; dat ik het aan geen mens kan zeggen, hoe hard en pijnlijk me dat offer gevallen is. — De Heer roept me tot zich na een lang en vruchtbaar leven. Ik stel dan ook mijn vertrouwen in zijn rechtvaardige liefde om het loon van mijn leven te ontvangen.

De tranen die we storten voor de duurzame overledene, die we bemind hebben, wordt gedroogd door het kristelijk geloof aan het komend eeuwig leven in de heerlijkheid. In dat geloof leefde, streefde en stierf vader wiens heengaan we betreuren. Leert van vader en van moeder zaliger dat deze wereld slechts een doorgang is naar een ander en beter leven, dat we moeten veroveren met vreedzaam en in trouwe plichtvervulling tegen over God en de medemens te leven. De kortstondige vreugde zijn een afstraling van het grote geluk, dat weggelegd is voor deze die goed en kristelijk leven.

Mijn beminde kinderen, schoon- en kleinkinderen, ge weet hoe vijftig, hoe werkzaam, hoe bezorgd en bekommerd ik tijdens mijn leven voor u allen was. Ik heb U allen veel bemind en het was hard voor mij van U te moeten scheiden. Beloon me door uw gebeden. Hebt dank voor uw liefdevolle toewijding gij vooral, Albert, in mijn eenzame en laatste levensjaren.

Beminde familieleden " en vrienden " heden ik —morgen gij, weest bereid door een christelijk leven. Bidden we voor elkaar.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel

De families DE GROOTE, WAUTERS, DE STERCKE, WATTEZ,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte