

Gans klein zijn maar de dingen  
die van de mensen zijn,  
toch zal God eeuwig zingen  
van mensenvreugd en -pijn.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

**Rijkaard, Lodewijk DE GROOTE**

**echtgenoot van Mevr. Irma DE TEMMERMAN,**

geboren te Mater op 27 oktober 1899 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek Hogerlucht te Ronse op 26 januari 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Goede vader,  
het doet pijn omdat gij ons verlaat.  
Wij bewaren van U het onvergetelijke beeld van een toegewijd man. Niet in grote woorden maar in het stil en ongedwongen leven voor elkaar blijft gij ons nabij.

Moge God U nu lonen voor al het goede dat gij tot stand hebt gebracht.

Goede echtgenote, dochter, kleinkinderen en familie, gij waart en blijft mijn vreugde. Ik

dank U voor alles en vraag U met aandrang :  
« draag zorg voor elkaar zoals ik getracht heb het te doen voor U ; God zegene en beware U in lengte van dagen ».

Maria, Moeder Gods, spreek nu ten beste voor vader en breng hem thuis in Gods Vaderhuis.

De families :

DE GROOTE, DE TEMMERMAN,  
DIEPENDAELE, DE SMET,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel