

†
*"Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven,
en al wie leeft en gelooft in Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven".*

In zijn vaderlijke goedheid heeft God
tot zich genomen:

MIJNHEER

Robert DEGROOTE

echtgenoot van

Mevrouw Antoinette VERMEULEN

geboren te Zingem op 13 november 1921 en god-
vruchtig overleden in Ronse op 25 januari 1994

De families **DEGROOTE, VERMEULEN,**
VERHOEVEN, LAMIROY, danken u voor uw
blijken van deelneming.

Namis: op maandag 14 februari 1994 om 19.30 uur

Een leven vol liefde wordt te vroeg afgebroken.
Robert hield van de mensen, van zijn kinderen,
kleinkinderen en bovenal van zijn echtgenote,
Antoinette. Hij was de verpersoonlijkte dienstbaar-
heid en ook in de jaren na zijn pensionering als rijks-
wachter, kon elkeen op zijn inzet en nauwgezetheid

blijven rekenen. Of het een vriend, een buur, een
eigen kind of kleinkind was, niemand deed tever-
geefs op hem beroep. Hij was graag onder de men-
sen, maar bovenal genoot hij met volle teugen van
het dag aan dag samenzijn met zijn echtgenote. Kost-
baar waren zijn uren in zijn tuin, onvergetelijk wan-
neer hij die samen met een van zijn kleinkinderen
kon doorbrengen. Hij volgde met trots de vruchten
van zijn arbeid en deelde ze met gulle hand aan de
kinderen uit. De vruchten uit z' n tuin waren meer
vruchten van liefde dan opbrengsten van de aarde.
Samen met zijn echtgenote schepte hij voldoening
in het geluk dat ze in de ogen van hun kinderen en
kleinkinderen konden lezen.

Maar ook voor hen beiden is de tijd van samen rus-
tig genieten veel te kort gebleven. God meet met
andere maatstaven dan de mens. Maar Hij zal Robert
bij zijn onverwachte komst bereid gevonden heb-
ben. Week na week was hij in de kerk trouw op de
afpraak en in Roberts hart bloeiden nog de krach-
ten die een kristen mens sieren.

Lieve echtgenote, we hebben niet eens de tijd ge-
kregen elkaar als afscheid in de ogen te kijken.
Toch weet ik dat Uw ogen steeds vol zullen zijn van
goede herinneringen aan ons beiden.

Beste kinderen en kleinkinderen. Je weet als geen
ander wat en wie je voor mij en voor moeder was. Ik
reken erop dat de droefheid jullie jonge hart niet zal
inpalmen. Schep kracht in elkaars aanwezigheid en
draag als één blok zorg voor moeder die mij nu moet
missen. Zo zullen wij samen, over de dood heen,
eenzelfde droom realiseren.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A. RAOUL,9660 BRAKEL