

*Het laatste levensblad is gevallen,
het was goed samen te zijn.*

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

**Robert,
René DE GROOTE**

echtgenoot van Mevrouw
Bertha VAN HUFFEL

geboren te Nederbrakel

op 6 februari 1907

en plotseling thuis overleden te Brakel

op 28 april 1990

gesterkt door de gebeden uit de doden-
liturgie van Onze Moeder de H. Kerk.

—
Aannemer van Openbare Werken.
Oudstrijder 1940 - 1945.

†

De families

DE GROOTE, VAN HUFFEL,
ODEVAERT en DE VISSCHER.

Uitgeverij : bvba Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding : bvba Raoul - (055) 42 24 49

*„Wees bereid, want de dood komt
als een dief in de nacht, gelukkig de
dienaar die door de Heer wakend wordt
gevonden”.*

*Na een leven van arbeid en zorgen,
van pijn en verdriet, van vreugde en
geluk, is hij nu de andere weg gegaan
van dood naar leven.*

*Zo leggen wij zijn leven in Uw han-
den God : „Gij kent de mens het best,
zijn goede wil en zijn toewijding, en
Gij bemint de mens tot het uiterste”.
Wij vragen U, Heer, „Wees hem barm-
hartig en moge hij nu het eeuwig geluk
vinden”.*

*Dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen. Mijn
plots heengaan heeft u diep getroffen.
Blijf geloven in het grote Paasmysterie,
dat de dood niet het einde is maar een
nieuw begin bij God.*

*Het is goed dat U gekomen bent en
met ons meeleeft. Wij danken U.*