

Afscheid  
" Ik kan niet blijven  
lieveling,  
de dood ontbood mij  
tot zijn kring ;  
vergeef mij  
dat ik achterlaat  
wat ik zozeer  
heb liefgehad  
mijn nageslacht  
en U  
mijn eigen hart."

cit. gedicht H. Marsman



Dankbaar gedenken wij  
DE HEER

**Valère DE GROOTE**

echtgenoot van mevrouw

**Julia VAN HEDENT**

geboren te Michelbeke op 19 oktober 1907 en  
godvruchtig overleden op 26 juli 1993 te Zottegem,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

VOOR UW BLIJKEN VAN MEDEVOELEN,  
DANKEN U OPRECHT :

Julia VAN HEDENT,

Willy en Lydie DE GROOTE-DE VUYST  
en kind,

Paul en Jeannine TRONCQUO-DE GROOTE  
en kinderen,

Willy en Hilda DE HENAU-DE GROOTE  
en kinderen,

Fernand en Ghislaine VAN RIJSSELBERGHE-  
DE GROOTE, kinderen en kleinkind.

De families : DE GROOTE, VAN HEDENT,  
RIMBAUT en VAN ACHTER.

Met pijn in het hart nemen wij afscheid van ons  
vader.

Dankbaar zijn wij voor de duizend dingen uit het  
leven van vader ; voor de lange jaren dat we  
samen mochten zijn in een eenvoudig geluk, voor  
de goedheid en de liefde waarmee hij ons altijd  
heeft omringd, voor zijn voorbeeld van onverdroten  
werkzaamheid in zijn zaak.

Op zijn eigen goedlachse manier genoot vader van  
een welverdiende rust na een actief leven temidden  
van zijn familie en vele vrienden.

Wij zullen hem allen missen.

Vaarwel lieve echtgenoot.

Vaarwel dierbare vader.

GEDENK HEM IN UW GEBEDEN.

---

Uitvaartverzorging WIRIS bvba - 09 / 360 79 20  
FOTO EXPRESS - Zottegem - 09 / 360 80 72

